



**Protestantse gemeente  
te Renkum - Heelsum**

# samen gemeente 11-26 sep '21 zijn Programma fusie-activiteiten



Voorwoord

## 1-2-3... Vier met ons mee!

Tijdens drie weekenden in september vieren we dat we als drie zelfstandige kerken samen verder gaan als nieuwe 'Protestantse gemeente van Renkum-Heelsum'. We leren elkaar én onze buurtgenoten beter kennen, we nemen afscheid en omarmen nieuwe

taakdragers. Ook beamen we – in de geest van Jezus - dat alles zelf doen 'optellen' is en dat samenwerken 'vermenigvuldigen' is.

Op school leren we tellen. In de kerk doen we dat ook, maar anders. Als we 'Tel je zegeningen' opschrijven, weet bijna iedereen meteen wat we bedoelen. In de Bijbel wordt gespeeld met cijfers. Zo zijn 3, 7 en 10 heilige getallen met elk hun eigen verhaal. In de Bijbel gebeurt op de derde dag bijvoorbeeld altijd iets bijzonders! Ook als nieuwe protestantse gemeente zijn we nog lang niet uitgeteld, want: 'alleen samen kunnen we gemeente zijn!'

Welkom en tot ziens bij een van de activiteiten! In deze programmakrant lees je wat er in september allemaal op stapel staat.

*Ds. Joke Quik en ds. Wouter Koelewijn*

Voor sommige activiteiten geldt (ivm de coronamaatregelen) helaas een maximaal aantal deelnemers. We vragen daarvoor je begrip. Op [www.pknrenkumenheelsum.nl](http://www.pknrenkumenheelsum.nl) lees je actuele en soms meer gedetailleerde informatie over het programma.

**za 11 en  
zo 12 sep.**

Het eerste weekend met vieringen staat in het teken van 'Afscheid nemen' van 't Kerkje op de heuvel en Rehoboth, twee dierbare plekken waar de kerkelijke gemeente Heelsum-Kievitsdel geschiedenis schreef. Een weekend met activiteiten voor jong en oud.

## Afscheid en nieuw begin

### Geef een glimlach cadeau!

Jezus gelooft dat jij van deze wereld een mooiere plek kan maken. Maak vandaag een glimlachsteen en geef die aan iemand die een glimlach verdient! We gaan samen aan de slag met verf en lak om mooie kleurrijke stenen te maken waar iemand anders blij van wordt.

#### Doe je mee?

Neem gerust wat vriendjes en vriendinnetjes mee. Hoe meer glimlachstenen, hoe meer mensen we blij kunnen maken.

**Zaterdag 11 sep • 15.00 uur**

**Plaats:** Vosheuvel Heelsum

**Voor wie:** 4-12 jaar



Glimlachsteentje, ik heb er maar één en hij is voor jou... de glimlachsteen

Hij past in je zak, kijkt niet van je zij. Een droevige dag? Kijk even naar mijn glimlach.

### Zangdienst

Deze zangdienst staat in het teken van 'afscheid nemen' van 't Kerkje op de heuvel. Tijdens deze zangdienst is veel ruimte voor lievelingsliederen van gemeenteleden. Het zingen wordt aangevuld met verbindende teksten, trompet- en orgel-spel.

Er zijn 58 plaatsen in de kerk. Gemeenteleden uit Heelsum-Kievitsdel krijgen voorrang bij het aanmelden. Er is een beeld- en geluidsverbinding, zodat je thuis ook kunt meezingen en -luisteren. Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten in Rehoboth (onder het genot van een kopje koffie.)

**Zaterdag 11 sep • 19:00 - 20:00 uur**

**Plaats:** Kerkje op de heuvel

**Aanmelden:** ja,

Bij Bernard van Beek (via e-mail:

[b.j.n.van.beek@gmail.com](mailto:b.j.n.van.beek@gmail.com) of

tel. 0317 - 31 64 24)

Gemeenteleden uit Heelsum-Kievitsdel ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze zangdienst.

### Eredienst: 'Tijd'

Met mooie liederen en teksten wordt in deze speciale eredienst het thema 'Tijd' aangestipt. Deze laatste 'gewone', maar speciale eredienst in het kerkje op de heuvel is in eerste instantie bedoeld voor gemeenteleden uit Heelsum-Kievitsdel. Er is een beeld- en geluidsverbinding, zodat er thuis ook deelgenomen kan worden.

Na afloop van de dienst is er, in Rehoboth, gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten over deze bijzondere eredienst.



**Zondag 12 sep • 10:00 uur**

**Plaats:** Kerkje op de heuvel

**Aanmelden:** ja,

Bij Bernard van Beek (via e-mail:

[b.j.n.van.beek@gmail.com](mailto:b.j.n.van.beek@gmail.com) of

tel. 0317 - 31 64 24)

Gemeenteleden uit Heelsum-Kievitsdel ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze kerkdienst.



Het tweede weekend met vieringen staat in het teken van *verbinden, bedanken en verwelkomen*. We willen samen gemeente zijn! Ook dit weekend valt er voor iedereen iets te beleven. Of je nou jong of oud, kerkelijk of niet kerkelijk bent. Iedereen is welkom!

# Verbinden bedanken verwelkomen

Za 18 en  
zo 19 sep.

Deze feestdag staat in het teken van verbinden. Binnen de kerk en vooral ook met mensen uit de buurt. De activiteit organiseren we samen met *Stichting 'Buurth'* uit Heelsum en het *'Huis van Renkum'*.

## Fiets of wandel een 'Rondje om de kerk'

**14.00 uur:** start van de fietspuzzeltocht. In gemixte teams gaan we samen op pad en doen we leuke opdrachten en lossen vragen op.

**15.00 uur:** start van de wandelpuzzeltocht. In gemixte teams wandelen we door en om de kerk met onderweg opdrachten en vragen.

**16.00 uur:** Voel je welkom en laat je verrassen door mooie kunstzinnige en muzikale belevenissen in de kerk. Er is koffie, thee of iets fris voor de fietsers en wandelaars.

## Buffet: samen eten

**17.00 uur:** Samen eten, samen delen. Want hoe leuk is dat: nader kennismaken met mensen uit de eigen kring én met (nieuwe) mensen in de buurt! We hopen op een grote opkomst. Ook als je niet hebt gefietst of gewandeld, ben je van harte welkom om mee te eten.

## Het lekkerste eten maak je samen!

Neem jij ook iets lekkers mee voor het buffet? Koud of warm, alles is goed: een (pasta)salade, soep, een paar lekkere broodjes, wraps, gehaktballetjes, kipkluifjes, (hartige) taart, fruit of...

Stichting Buurth zorgt voor versgebakken pizza's en het Huis van Renkum verast ons met zelfgemaakte Turkse lekkernijen. Laat bij het aanmelden meteen even weten of je iets meeneemt voor het buffet. Handig om te weten voor de organisatie.

**19.00 uur:** afsluiting van de dag



**Zaterdag 18 sep • 14.00 - 19.00 uur**

**Plaats:** Kerk, Kerkstraat 7, Renkum

**Voor wie:** iedereen die mee wil doen

## Wil je erbij zijn? Meld je dan aan!

Dat kan op verschillende manieren:

- op de website: [pknrenkumenheelsum.nl](http://pknrenkumenheelsum.nl)
- met het papieren aanmeldformulier bij Samenklank
- Via het e-mailadres: [rondjeomdekerk@pknrenkumenheelsum.nl](mailto:rondjeomdekerk@pknrenkumenheelsum.nl)

## Eredienst: bedanken en verwelkomen

We nemen afscheid van een aantal ambtsdragers en bedanken hen voor hun inzet. En we verwelkomen nieuwe ambtsdragers. Ook nemen we afscheid van *Rien Capelle* als organist en bedanken hem voor zijn jarenlange inzet als organist in onze gemeente.

## Koffiedrinken en wandeldate

Na de dienst drinken we koffie met wat lekkers en gaan daarna 'slow-daten'. We nemen de tijd om in tweetallen in gesprek te komen. Met een paar vragen als leidraad kun je samen wandelend of zittend in alle openheid van gedachten wisselen. En elkaar beter leren kennen. Ook als je niet naar de kerkdienst kunt komen, ben je van harte welkom om mee te doen met deze activiteit.

**Zondag 19 sep • 10.00 - 12.30 uur**

**Plaats:** Kerk, Kerkstraat 7 Renkum

**Voor wie:** iedereen (wel [aanmelden voor kerkdienst](#))

## Pannenkoeken eten en 'De reis van je leven'

Voor kinderen **tot 12 jaar** is er eerst een pannenkoekenfestijn (door de pannenkoekenbakkers *vanaf* 12 jaar). Daarna kun je met de hele familie naar de voorstelling 'De reis van je leven' door Poppen&Meer. Kijk voor het verhaal op [www.pknrenkumenheelsum.nl](http://www.pknrenkumenheelsum.nl)

**Zondag 19 sep • 16.30 - 18.00 uur**

**Plaats:** Kerk, Utrechtseweg 93, Renkum **Voor wie:** jong en oud

**Aanmelden:** [pknrenkumenheelsum.nl/dereisvanjeleven](http://pknrenkumenheelsum.nl/dereisvanjeleven)

vr 24, za 25  
& zo 26 sep.

# Samen gaan we verder



Het derde weekend staat in het teken van de start van het nieuwe kerkelijke seizoen met als thema 'van U is de toekomst'. Ook dit weekend valt er voor iedereen iets te beleven. Zo kun je actief aan de slag, een kerkdienst bijwonen of naar de uitvoering van de Kunstkelder. Er zit vast iets voor je tussen.

## Avondje sportief!

Kom gezellig een avondje sporten. Als team bezig zijn, verbindt. Samen fit het nieuwe kerkseizoen in! We spelen verschillende spellen. Bekende, zoals volleybal of zaal hockey en onbekende spellen. De spellen zijn leuk voor iedereen van jong tot oud en van niet-sporter tot supersportief. Het gaat vooral om gezelligheid en plezier! En uiteraard een beetje bewegen.

En... ook supporters zijn van harte welkom!

**Vrijdag 24 sep • 19.30 - 21.30 uur**

**Plaats:** Doelum • **Voor wie:** iedereen

**Aanmelden:** Individueel of als team tot 20 september bij Jannet van Deelen bij voorkeur via [jannetvandeelen@gmail.com](mailto:jannetvandeelen@gmail.com) of 0317-319264. We maken teams op de avond zelf.

## Musical Kunstkelder

De Kunstkelder presenteert met veel plezier de musical *@Oasië*. Waarin de krankzinnige Sul, de sultan van het land, diep in de put zit omdat zijn vrouw is verdwenen is, en dat vlak voor het 500-jarig jubileum van Oasië.



**Zaterdag 25 sep • 19.00 uur**

**Plaats:** kerk, Utrechtseweg 93 Renkum

**Voor wie:** vanaf 4 jaar

**Aanmelden:** iedereen van 13 jaar en ouder.

Bij voorkeur via de website:

[www.pknrenkumenheelsum.nl/kunstkelder25sep](http://www.pknrenkumenheelsum.nl/kunstkelder25sep)

## Startzondag: eredienst

We vieren dat het kerkelijk seizoen weer van start gaat. Het thema van dit jaar is 'van U is de toekomst'. In deze dienst zullen onze beide predikanten voorgaan.

## Startzondag-activiteiten

Na de dienst is er koffie/thee of fris met iets lekkers. Doe daarna mee met activiteiten in en om de kerk. En we verklappen het alvast. We sluiten de zondag af met broodjes en 'wondersteensoep' (zie kader). Ook als je niet naar de kerkdienst kunt komen, ben je meer dan welkom bij de activiteiten.

**Zondag 26 sep • 10.00 - 14.00 uur**

**Plaats:** kerk, Kerkstraat 7 Renkum

**Aanmelden:** voor de kerkdienst

Kijk voor meer en actuele informatie over de activiteiten ook op [pknrenkumenheelsum.nl](http://pknrenkumenheelsum.nl)

## Samen 'Wondersteensoep' maken

Weet je nog de kerkdienst van 6 juni, het verhaal van de Wondersteensoep? Je kunt het verhaal nog beluisteren via Kerkmorop (vanaf minuut 29.20). Er is een dorp waar mensen weinig te eten hebben en er komt een hongerige vreemdeling. De vreemdeling gaat soep koken met een wondersteen. Dankzij het kleine beetje eten dat de mensen nog in hun tuintje hebben en bijdragen aan de soep, wordt het een heerlijk maal voor iedereen.

Wat de mensen in dat verhaal kunnen, kunnen wij in Renkum-Heelsum misschien ook wel. Als iedereen die naar de kerkdienst komt een ingrediënt voor soep meeneemt (of vooraf brengt als je de dienst niet bijwoont) kunnen we daar na de dienst een paar pannenkoeken van koken voor bij de lunch. Bijvoorbeeld een ui, stukje prei, wortel, tomaat, paprika, courgette, (stuk) pompoen, aardappel, beetje selderij, peterselie, bieslook, (kruiden)bouillonblokjes, pakje kookroom (maar geen vlees!)

