



Protestantse gemeente  
te Renkum - Heelsum

# zijn zoekers

Programma  
seizoen 2023 - 2024

Ga je mee?



# Inhoud

Ga je mee...



Klik op een onderwerp om naar de pagina te gaan

<a href="#">lezen: kring Labooy</a>	3
<a href="#">ontmoeten: Open Deur kring</a>	4
<a href="#">bidden: Onze Vader</a>	4
<a href="#">kijken: glas-in-lood-kring</a>	5
<a href="#">naar het verleden: geroepen om vrij te zijn</a>	5
<a href="#">filosofen: over De aarde en al wat daar leeft</a>	6
<a href="#">leren: thee met thema</a>	7
<a href="#">ontmoeten: in de wijk</a>	8
<a href="#">lezen: leeskring</a>	9
<a href="#">zingen: in de kerk</a>	9
<a href="#">dominee spelen</a>	10
<a href="#">ontdekken: tentoonstelling Onze Vader</a>	10
<a href="#">ontdekken: tentoonstelling Slavernij</a>	11
<a href="#">gluren: op bezoek bij de kerkelijke burens</a>	11
<a href="#">vieren: gastpredikant</a>	12
<a href="#">rouwen: nadenken over afscheid nemen</a>	12
<a href="#">de wereld verrijken</a>	13
<a href="#">symbolisch schikken: met groene handen</a>	14
<a href="#">sparren: voor en door de middengroep</a>	15
<a href="#">ontmoeten: 'Open kerk – kerk open'</a>	15





”

**Ga je mee...** lezen, ontmoeten, bidden,  
kijken, naar het verleden, filosoferen,  
ontdekken, zingen, dominee spelen,  
vieren, rouwen, de wereld verrijken,  
bloemschikken, sparren en meer...



# Hoofd

Ga je mee...



## lezen: kring Labooy

*Ds. Guus Labooy* schreef een mooi boekje waarin hij allerlei geloofsthema's uitlegt voor 'eeuwige beginners'. Inmiddels zijn we al twee seizoenen bezig geweest met het boekje en we zijn er nog niet helemaal mee klaar. Niet omdat het zo'n groot boek is. Vanwege corona kon de kring een flink aantal keren niet doorgaan. In het komende seizoen maken we het boekje af. Daarna kiezen we per keer een onderwerp dat met God, geloof en kerk te maken heeft. Oude en nieuwe leden zijn van harte welkom!

'Christelijk geloof voor eeuwige beginners' - dr. G.H. labooy - Kokboekencentrum - juni 2021

<b>Datum</b>	27 september 2023 (volgende data worden nog vastgesteld)
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Plaats</b>	Overweide of de Kleine Spreng
<b>Leiding</b>	ds. Wouter Koelewijn

## ontmoeten: Open Deur kring

Ook in het nieuwe seizoen gaat de Open Deur Kring verder. We lezen maandelijks uit het oecumenische blad waar de kring haar naam aan te danken heeft! Elk nummer heeft een eigen thema. In het najaar duiken we in:

**Ga, Gezond, Sinterklaas** en **In de gloria**.

Meelezers zijn welkom.



<b>Datum</b>	maandagen 2 okt, 6 nov, 11 dec 2023 en 8 jan 2024
<b>Tijd</b>	20:00 - 22:00 uur
<b>Plaats</b>	consistorie, kerk aan de Kerkstraat
<b>Leiding</b>	ds. Joke Quik-Verweij

## bidden: Onze Vader

Op donderdag 21 september komt *Teun Kruijswijk Jansen* met ons mijmeren over het 'Onze Vader'. Van deze gastspreker is ook zijn voorliefde voor de Iona-gemeenschap bekend. Dat betekent dat op deze avond naast een interactief gesprek óók enkele Iona-liederen gezongen zullen worden. Bovendien zijn in de pauze alle schilderijen van *Corja Bekius* te bezichtigen die speciaal voor Teun zijn gemaakt. Hierop keert het Onze Vader ook terug.

<b>Datum</b>	donderdag 21 september 2023
<b>Tijd</b>	20:00 - 21:30 uur
<b>Plaats</b>	kerk aan de Kerkstraat
<b>Leiding</b>	ds. Teun Kruijswijk Jansen, ds. Wouter Koelewijn en ds. Joke Quik-Verweij
<b>Aanmelden</b>	gewenst



## kijken: glas-in-lood-kring

De glas-in-lood-kring begon net voor de zomer en rondt (na onderling overleg) passend na de zomer af. We gaan als groep naar Gouda om daar de beroemde glas-in-lood-ramen te bewonderen maar zullen ook nog op bekende grond praten over 'Bevrijdingsramen'. Wie zich eenmalig wil aansluiten is welkom.



<b>Datum</b>	maandag 16 oktober 2023
<b>Tijd</b>	20:00 - 21:30 uur
<b>Plaats</b>	kerk aan de Kerkstraat
<b>Leiding</b>	ds. Joke Quik-Verweij
<b>Aanmelden</b>	bij ds. Quik tel. 0317-76 90 17

## naar het verleden: geroepen om vrij te zijn

In mei gaf het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) het boekje 'Geroepen om vrij te zijn' uit. Hieraan hebben theologen van verschillende kerkelijke- en culturele achtergronden meegewerkt. Het boekje is gevuld met verhalen over slaavernij en vrijheid en biedt lezers de mogelijkheid om na te denken over de last van het verleden en het herstel van de verhoudingen. Wie openstaat voor Afrikaanse-, Antilliaanse-, Surinaamse- en Nederlandse stemmen is zeer welkom. "Als witte Nederlander wil ik graag van hen leren," zegt ds. Joke Quik.

<b>Datum</b>	20 nov 2023, 26 feb, 22 apr en 1 jul 2024
<b>Tijd</b>	20:00 - 21:30 uur
<b>Plaats</b>	kerk aan de Kerkstraat (Overweide)
<b>Leiding</b>	ds. Joke Quik-Verweij
<b>Aanmelden</b>	gewenst



## filosoferen: over de aarde en al wat daar leeft

Wat hebben **Bruno Latour** en **Paus Franciscus** met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht niet veel: de één filosoof, de ander theoloog. De meeste filosofen richten zich uitsluitend op de (mede)mens, terwijl Latour stelt dat niets en niemand kan worden begrepen zonder de relaties te onderzoeken waarmee mensen, planten, dieren en dingen met elkaar verbonden zijn. Latour is stomverbaasd als hij moet constateren dat ook uit de theologie (in de pauselijke encycliek 'Laudato si') een hartenkreet voortkomt voor een wezenlijk andere omgang van de moderne mens met de aarde en al wat daar leeft. Wat hebben Bruno Latour en paus Franciscus ons te zeggen over onze omgang met de aarde? Wat is ons antwoord daarop? Doe mee met de filosofiekring 'De aarde en al wat daar leeft'.

We gebruiken de volgende publicaties:

- Arjen Kleinherenbrink, De constructie van de wereld. De filosofie van Bruno Latour, Amsterdam: Boom, 2022 (€ 24,95).
- Paus Franciscus, encycliek Laudato sí, 2015. Gratis te downloaden via:

<https://www.rkkerk.nl/publicaties/encyclieken/>



*Noot: Mocht de aanschaf van het boek bezwaarlijk voor u zijn, neemt u dan contact op met Annemarieke of Lijbert. Daar is altijd een mouw aan te passen.*

<b>Datum</b>	vanaf 20 september 2023 elke 3e woensdag van de maand gedurende 8 maanden
<b>Tijd</b>	10.00-12.00 uur
<b>Plaats</b>	Grote consistorie van de Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, 6862 HC Oosterbeek
<b>Leiding</b>	ds. Annemarieke van der Woude
<b>Aanmelden</b>	bij Lijbert Brussaard via <a href="mailto:lijbert.brussaard@gmail.com">lijbert.brussaard@gmail.com</a> of (t) 0317-31 52 87



## leren: thee met thema

Dit programma-onderdeel komt uit het aanbod van de Raad van Kerken in Oosterbeek-Wolfheze en Doorwerth-Heveadorp. Er zijn acht bijeenkomsten gepland die plaatsvinden in diverse kerkgebouwen in Oosterbeek en –nieuw– ook in Wolfheze.

### 2023

- **24 september**, in de *Vredebergkerk in Oosterbeek*, kijken we met Leo van Weele naar de Canon van Renkum en de redenen voor hem om deze op te zetten.
- **29 oktober**, een actueel onderwerp: digitale ethiek. Op welke manier kunnen we de digitale wereld benutten zonder er zelf schade van te ondervinden? Met twee specialisten: Emily Daemen en Frank Verschoor, in de *Trefzaal van de Bernulphuskerk*.
- **26 november** zijn we te gast in de *Opstandingskerk in Wolfheze* waar we de natuurfilm *Wolvenland* bekijken en in gesprek gaan met enkele kenners.

### 2024

- **28 januari** opnieuw een actueel thema: burgerlijke ongehoorzaamheid, in de *Vredebergkerk* met emeritus-hoogleraar Kees Schuyt.
- **25 februari** luisteren we in de *Remonstrantse kerk* naar muziek van Leonard Cohen en de verhalen daarover met Frank Kazenbrood.
- **24 maart** in de *Vredebergkerk* gaat het over democratie en de botsende visies daarop. Met James Kennedy, hoogleraar en bekend als columnist van dagblad Trouw.
- In **april** hebben we traditiegetrouw een onderwerp dat raakt aan de Tweede Wereldoorlog: we hebben Aad van Egmond te gast in de *Oude Kerk* met het thema Duitse vrouwen in het verzet tegen het nazi-regime.
- En we sluiten het seizoen af in de *Remonstrantse kerk* met de Wageningse hoogleraar Bart Gremmen die met ons in gesprek gaat over een ethisch kompas voor de veehouderij.



De bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 17.30 uur. Kijk voor meer informatie over aanmelden op de website van PKN Oosterbeek-Wolfheze: <https://www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/bezinning/oecumenische-activiteiten/>







# Hart

## Ga je mee...

### ontmoeten: in de wijk

Vorig jaar hebben we als werkgroep pastoraat 7x een wijkavond (of -ochtend) georganiseerd waarop je kon intekenen. Dit seizoen volgen we opnieuw deze route. Alleen reserveren we nu de maand **oktober** voor de **wijken 1, 2 en 3**. En voor de **wijken 4, 5 en 6** de maand **januari**. Het thema is 'Roeping'.

<b>Datum</b>	oktober 2023 en januari 2024
<b>Tijd</b>	informatie volgt
<b>Plaats</b>	informatie volgt
<b>Leiding</b>	predikanten en wijkouderling
<b>Aanmelden</b>	via intekening

## Ga je mee...

### zingen: in de kerk

“Zingen is dubbel bidden,” volgens kerkvader Luther. Daarom plannen we ook graag een zang-avond. We hopen de Petrusband te strikken ([zingenindekerk.nl](http://zingenindekerk.nl)). Als de datum bekend is informeren we je via de bekende kanalen (zoals Samenklank, [Facebook](#), [website](#), nieuwsbrief of flyers) over tijd en plaats.



**Datum**

---

**Tijd**

---

**Plaats**

---

**Kosten**

informatie volgt

## Ga je mee...

### lezen: leeskring

In de afgelopen seizoenen hebben we als leeskring boeken gelezen die qua thematiek raakten aan ‘De 7 werken der barmhartigheid’. Op verzoek van de groep gaan we verder met lezen maar nu met een andere invalshoek: intrigerende boeken die met (on)vrijheid, discriminatie, racisme en geloof te maken hebben. De eerste bijeenkomst komt ds. Quik met een voorstel voor een boek.

**Datum** in overleg (vanaf oktober 2023)

---

**Leiding** Ds. Joke Quik-Verweij

---

**Aanmelden** gewenst



## dominee spelen

In het najaar 2023 en voorjaar 2024 bieden we 2 x twee sessies aan die gekoppeld zijn aan de eredienst. We zullen vooraf de onderdelen van de kerkdienst nader bespreken. Ook gaan we 'bijbelen': dat wil zeggen samen kijken naar de Bijbeltekst van de zondag en onze vragen/opmerken delen. Voor het nagesprek evalueren we een afgesproken zondagse dienst die is bijgewoond. Het lijkt logisch om dit te koppelen aan de dienst die is voorbereid maar dat hoeft niet. Wie het leuk lijkt, is zeer welkom

<b>Datum</b>	1 <sup>e</sup> voor en na 12 november 2023 2 <sup>e</sup> voor en na 7 april 2024
<b>Tijd</b>	informatie volgt
<b>Plaats</b>	Overweide (kerk aan de Kerkstraat)
<b>Leiding</b>	1 <sup>e</sup> ds. Wouter Koelewijn 2 <sup>e</sup> ds. Joke Quik-Verweij
<b>Aanmelden</b>	gewenst

## ontdekken: tentoonstelling Onze Vader

In het nieuwe seizoen zullen we gemeenteleden en inwoners van Renkum-Heelsum de gelegenheid bieden om te kijken naar schilderijen met een verhaal. We starten met een reeks schilderijen die het 'Onze Vader' als basis hebben. Er is drie keer een mogelijkheid tot vrije inloop. Een gastheer en/of gastvrouw staat klaar als vraagbaak.

<b>Datum en Tijd</b>	09 sep. van 10:00 - 12:00 uur 25 sep. van 19:00 - 21:00 uur
<b>Plaats</b>	kerk aan de Kerkstraat/Overweide
<b>Leiding</b>	gastvrouw/heer van de dag
<b>Aanmelden</b>	niet nodig



## Ga je mee...

# ontdekken: tentoonstelling Slavernij

Wie op 1 juli naar koning Willem Alexander (tijdens zijn speech in het Amsterdamse Oosterpark) heeft geluisterd weet dat het nationale Slavernij Herdenkingsjaar (juli 2023 - juli 2024) is gestart. Als kerkelijke gemeente lenen wij drie weken in de maand juni de Slavernij tentoonstelling die de Lutherse gemeente uit Amsterdam heeft samengesteld.



<b>Datum</b>	drie weken in juni 2024
<b>Tijd</b>	informatie volgt
<b>Plaats</b>	informatie volgt
<b>Leiding</b>	ds. Joke Quik-Verweij

## Ga je mee...

# gluren: op bezoek bij de kerkelijke bureu

In het seizoen 2023-2024 wil Harry Aardema met enkele gemeenteleden 3x elders gaan kerken. Dit 'gluren bij de bureu' helpt onder andere om te ontdekken wat voor ons persoonlijk liturgisch van waarde is. Bovendien levert het soms informatie op die kan worden gedeeld met de plaatselijke voorgangers.

<b>Datum</b>	3 nader te bepalen zondagochtenden
<b>Tijd</b>	informatie volgt
<b>Plaats</b>	informatie volgt
<b>Leiding</b>	Harry Aardema
<b>Aanmelden</b>	gewenst



## Ga je mee...

### vieren: gastpredikant

Katja Tolstaja is dit kalenderjaar de theoloog des Vaderlands. We gaan haar uitnodigen als gastvoorganger in zondagse eredienst. Haar komaf zal zeker de eredienst stempelen: ze is bekend met de Russische orthodoxe liturgie en leeft mee met haar broeders en zusters in de Oekraïne.

Bij het koffiedrinken na afloop is er eventueel een nagesprek.



<b>Datum</b>	zondagmorgen (op een nader te bepalen datum)
<b>Tijd</b>	informatie volgt
<b>Plaats</b>	informatie volgt
<b>Leiding</b>	voorganger Katja Tolstaja

## Ga je mee...

### rouwen: nadenken over afscheid nemen

Er komt een vervolg op de twee middagen over ethische vragen rond levenseinde en informatie over het levenstestament. We bieden nu een tweeluik aan over afscheid nemen en rouwrituelen. We zullen één van de begrafenisondernemers uit de regio vragen om u bij te praten over 'afscheid nemen'. Als pastores zetten we graag met u op een rijtje welke rituelen mogelijk zijn.

<b>Datum</b>	2x een middag in het voorjaar van 2024
<b>Tijd</b>	informatie volgt
<b>Plaats</b>	kerk aan de Utrechtseweg (de grote Spreng)
<b>Leiding</b>	begrafenisondernemer en predikanten
<b>Aanmelden</b>	gewenst



Ga je mee...

## de wereld verrijken

In Samenklank hebben we onder het motto 'Geld en goede raad' aandacht geschonken aan vragen zoals: Waaraan besteed je je geld? Welke bank kies je? Waar gaat je geld naartoe? Is duurzaam duur?



Nu gaan wij terug naar de vraag God dienen met geld, kan dat? Een belangrijke vraag voor ieder voor ons afzonderlijk en voor ons als kerk - we zijn immers een geloofsgemeenschap! **Alain Verheij** heeft daar een boekje over geschreven dat, niet toevallig, 'Geld en Go€d' heet. Hij onderzoekt in zijn boekje hoe mensen met hun geld omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als jonge theoloog zoekt hij op een plek die niet iedereen verwacht: in eeuwenou-

de Bijbelverhalen. Mozes en Jezus komen daarin steeds weer naar voren. Ze blijken verrassend actueel. Verheij vertolkt hun boodschap met humor. We zijn als Groene Kerken van Renkum-Heelsum, Doorwerth-Heveadorp, Oosterbeek-Wolfheze en Remonstranten Oosterbeek dan ook blij dat Alain Verheij met ons over dit onderwerp van gedachten komt wisselen.

<b>Datum</b>	Dinsdag 31 oktober 2023
<b>Tijd</b>	20.00-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
<b>Plaats</b>	Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth
<b>Leiding</b>	Alain Verheij en Lijbert Brussaard
<b>Aanmelden</b>	Niet nodig



# Handen

## Ga je mee...

### symbolische schikking maken: met groene handen

In de week vóór Pinksteren wil de groep die regelmatig symbolische schikkingen in onze kerk verzorgt, samen met liefhebbers Pinksterschikkingen maken. Iedereen die zich aanmeldt krijgt eigen materiaal.

Zo zullen er verschillende schikkingen ontstaan met een knipooog naar 'de heilige Geest'. Alle schikkingen krijgen een plek in de kerk en worden 2e Pinksterdag ook tentoongesteld als de kerk open is voor de landelijke route van 'Open kerk'!

**Datum** zaterdagmiddag 18 mei

**Plaats** kerk aan de Utrechtseweg  
(de grote Spreng)

**Leiding** Inge Wezel (namens de  
bloemschikgroep)

**Aanmelden** [desiree.wezel@gmail.com](mailto:desiree.wezel@gmail.com)

**Onkosten** informatie volgt

## Ga je mee...

# sparren: activiteit met, voor en door de middengroep

In het najaar willen we graag een paar avonden vullen met een activiteit waarvan de middengroep blij wordt. Begin oktober organiseren Mariëlle Bakker en Wilma van der Pijl een avond. Zelf wil ik (ds. Quik) er ook één voor mijn rekening nemen. Wie voelt zich geroepen om de derde avond inhoud te geven? Samen zijn we sterk!



<b>Datum</b>	6 okt. 2023 (overige data in overleg)
<b>Tijd</b>	informatie volgt
<b>Plaats</b>	tuin Hannah Kodde/Overweide
<b>Leiding</b>	Wilma/Mariëlle • ds. Joke Quik • en...
<b>Aanmelden</b>	<a href="mailto:wilma_pijl@hotmail.com">wilma_pijl@hotmail.com</a> of <a href="mailto:dominee@quik-verweij.nl">dominee@quik-verweij.nl</a>

## Ga je mee...

# ontmoeten: 'Open kerk – kerk open'

Op 2e Pinksterdag is de kerk aan de Utrechtseweg open van 12:00 – 16:00 uur voor bezoekers uit de regio. We bieden deze gasten een kijkje in onze kerkelijke keuken en laten hen ook de oogst van het liturgische schikken met gemeenteleden zien.

<b>Datum</b>	maandag 20 mei
<b>Tijd</b>	12:00 -16:00 uur
<b>Plaats</b>	kerk aan de Utrechtseweg
<b>Leiding</b>	ds. Joke Quik-Verweij met gastvrouw en/of gastheer
<b>Aanmelden</b>	als gastvrouw (m/v): bij ds. Quik tel. 0317-76 90 17







# Adressen en contactgegevens

## VRAGEN OVER HET PROGRAMMA

**ds. Wouter Koelewijn**

(t) 0317 31 27 77

[wjkkoelewijn@hetnet.nl](mailto:wjkkoelewijn@hetnet.nl)

---

**ds. Joke Quik-Verweij**

(t) 0317-76 90 17

[dominee@quik-verweij.nl](mailto:dominee@quik-verweij.nl)

---

**Harry Aardema**

[harryaardema@gmail.com](mailto:harryaardema@gmail.com)

---

**Inge Wezel**

[desiree.wezel@gmail.com](mailto:desiree.wezel@gmail.com)

---

**Wilma van der Pijl**

[wilma\\_pijl@hotmail.com](mailto:wilma_pijl@hotmail.com)

---

**Lijbert Brussaard**

(t) 0317-31 52 87

[lijbert.brussaard@gmail.com](mailto:lijbert.brussaard@gmail.com)

---

## VOOR OVERIGE VRAGEN

**Ton de Roos (scriba)**

[scriba@pknrenkumenheelsum.nl](mailto:scriba@pknrenkumenheelsum.nl)

---

**Diny Kusters-Rosbach (Pastoraat)**

(t) 06 28 94 09 78

[pastoraat@pknrenkumenheelsum.nl](mailto:pastoraat@pknrenkumenheelsum.nl)

---

## ADRESSEN

**Kerk aan de Kerkstraat**

*Overweide, consistorie, kerkzaal*

Kerkstraat 7 • 6871 BG Renkum

(t) 0317 31 37 91

---

**Kerk aan de Utrechtseweg**

*Grote Spreng, Kleine Spreng, kerkzaal*

Utrechtseweg 93 • 6871 DP Renkum

(t) 0317 31 67 20

---



”

**Ga je mee...**

met hoofd,

hart en handen





Tekst: commissie Vorming en Toerusting  
Ontwerp: Bart Pausma



**Protestantse gemeente**  
te Renkum - Heelsum