



Protestantse gemeente  
te Renkum - Heelsum

Naast de leerzame component is het sociale aspect ook wezenlijk. Dát snappen we nu meer dan ooit.

# Vorming & toerusting

Renkum-Heelsum, september 2021

Programma 2021 - 2022



Open Deur

Wandeldate

Kerkcafé

Eén van de zeven

Bijbelkring

Verlies & rouw

Geloof voor eeuwige beginners

Groene kerk

Een bijzondere vlam brandde recent tijdens de Olympische Spelen: 'heilig vuur' zette veel sporters in beweging. Dit mondiale event dat een jaar later dan gepland doorging, bracht vertier thuis en zorgde voor verbroedering. En wat dacht je van het jaarlijkse bevrijdingsvuur? Bij 'heilig vuur' denken wij ook aan het vuurtje dat extra oplaait als wij iets bijzonders gehoord, gezien of geleerd hebben.

In en om de kerk kun je geestelijk opwarmen via activiteiten en cursussen van Vorming & Toerusting (V&T). Seizoen 2021-2022 biedt voor elk wat wils: we bieden je in verschillende vormen en op diverse tijdstippen activiteiten aan om 'heilig vuur' te creëren. Doe je mee? Haakt u aan? Laat het ons horen: een aanmelding zou fijn zijn. Naast de leerzame component is het sociale aspect natuurlijk ook wezenlijk. Dát snappen we nu meer dan ooit. Niet alleen in de sport is broederschap en zusterschap onmisbaar!

De commissie V&T hoopt 'vurig' op jouw deelname: tot ziens of adieu,

Harry Aardema, ds. Wouter Koelewijn, ds. Joke Quik-Verweij



Bekijk het programma en actuele informatie over data en tijden ook online op: [pknrenkumenheelsum.nl/vormingtoerusting](http://pknrenkumenheelsum.nl/vormingtoerusting)

Verras  
jezelf en  
de ander

## Open Deur

Het oecumenische blad 'Open Deur' geeft elke maand een themanummer uit om met een groep door te bladeren. Afgelopen jaar werden thema's zoals vreemdelingen, het goede leven, toewijding, nooit te oud om te leren en zingen aangereikt. 'Open Deur' wil inspireren én in beweging brengen met een gelovig

hart, milde tong en een open blik op de ander/Ander. Er wordt geput uit verschillende tradities.

Via een voordelig groepsabonnement kan elke maand met eigen blad meedoen. Als aanhaken eenmalig niet lukt kan 'Open Deur' altijd nog thuis gelezen worden.



Gezellig  
informeel  
inspirerend



Elke 1<sup>e</sup> maandag van de maand  
(4 okt • 1 nov • 6 dec 2021)



20:00- 22:00 uur



Overweide (Kerkstraat 7, Renkum)



ds. Joke Quik



Vòòr 1 okt i.v.m. bestellen blad 'Open deur'  
(e) [ds.quik@pknrenkumenheelsum.nl](mailto:ds.quik@pknrenkumenheelsum.nl)

## Wandeldate

Naar  
buiten!

Soms beperkt de huiskamer het gesprek. En is het soms letterlijk nodig om in beweging te komen. Het concept 'wandeldate' combineert beide: spreekt je dit aan? Neem dan contact op

met ds. Quik. Je laat haar de omgeving laten zien en zij biedt haar luisterend oor. Zonder (verborgen) agenda zijn alle gespreksonderwerpen welkom.



In overleg en op verzoek



Vanaf adres wandelaar m/v



ds. Joke Quik  
(e) [ds.quik@pknrenkumenheelsum.nl](mailto:ds.quik@pknrenkumenheelsum.nl)



## Kerkcafé

Voor 30+ers (met en zonder kinderen) bieden we het kerkcafé aan. Het is eerste halfuur is altijd bedoeld om te socializen: nadat we elkaar gezien en gehoord hebben, duiken we een thema in. Omdat in oktober Bijbelzondag staat gepland, is het idee geboren om in die maand eens te kijken naar kinderbijbels. Tijdens de eerste bijeenkomst hopen we ook samen onderwerpen voor de rest van het jaar te inventariseren en data te plannen.



Do 14 okt



ds. Joke Quik



20:00- 22:00 uur



Vòòr 7 oktober  
(e) [ds.quik@pknrenkumenheelsum.nl](mailto:ds.quik@pknrenkumenheelsum.nl)



De Spreng  
(Utrechtseweg 93 Renkum)



# 'Eén van de zeven'

Samen lezen

De zeven werken van Barmhartigheid stonden in de 40-dagentijd 2021 op het kerkelijk menu. Deze werken hebben 'De Roos van Culemborg' geïnspireerd om

een werkschrift te maken waarin ook 7 romans worden genoemd. Met een leeskring kan één zo'n boek worden opgepakt.



Geef vòòr 1 okt door of je meedoet en welk boek en dagdeel je voorkeur heeft. Op basis van de belangstelling kiezen we een boek en plannen we de bijeenkomsten



ds. Joke Quik  
(e) ds.quik@pknrenkumenheelsum.nl

## De zeven werken van barmhartigheid, de schrijvers en hun boeken:

### Honger

Gerda Brees, "Wij zijn licht" (224 blz, 2020)

### Dorst

Amelie Nothomb, "Dorst" (176 blz 2020)

### Vreemd

Stephan Enter, "Pastorale" (300 blz, 2019)

### Naakt

Neel Doff, "Keetje Tippel" (187 blz, 2013)

### Ziek

Adriaan van Dis, "Ik kom terug" (288 blz, 2016)

### Gevangen

Christine Otten, "Een van ons" (240 blz, 2020)

### Begraven

Philip Roth, "Alleman" (160 blz, 2018)

Gesprek en steun

# Verlies en rouw



Dit najaar (oktober) willen we gemeenteleden die een verlies hebben meegemaakt in de gelegenheid stellen om elkaar te ontmoeten. De praktijk heeft geleerd dat mensen met een groot verlies zich soms erg eenzaam en onbegrepen voelen. Gebleken is dat mensen, onder goede begeleiding, in zo'n kring veel voor elkaar kunnen betekenen. Soms zijn mensen bang dat een kring met mensen die in rouw zijn, wel erg zwaar zal zijn. Maar dat blijkt niet te kloppen. Integendeel, het geeft lucht en ruimte omdat er veel begrip is. Hoe verschillend de omstandigheden ook kunnen zijn en hoe kort of lang geleden het verlies plaats heeft gevonden. De een zal meer behoefte hebben om te praten dan de ander maar die ruimte is er.

Het 'proces' van rouw verloopt niet overzichtelijk, maar heeft het karakter van een doolhof. Opeens ben je weer op de plek van het grote gemis, waarvan je dacht dat je dat achter je had gelaten. Verschillende thema's die een rol kunnen spelen bij een verlies zullen in de bijeenkomsten aan de orde komen.

Een groep bestaat uit maximaal 6 personen en komt 5 à 6 keer samen in Overweide. Het tijdstip spreken we in onderling overleg af.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Wezel-Nijland of Anne van Laar die de kring(en) zullen leiden. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een van de predikanten.

# Bijbelkring

Een vertrouwd gesprek

Al heel lang bestaat er een kring die op de tweede dinsdag van de maand bij elkaar komt. We doen dat op de middag. Veel mensen vinden dat een geschikt moment, vooral als je 's avonds liever niet meer de deur uit gaat.

gaan maken. Het tijdstip blijft zoals in voorgaande jaren. De plaats van samenkomst verandert (was Rehoboth, wordt De Spreng).

De inhoud blijft ook dezelfde, in die zin dat we telkens losse onderwerpen kiezen waar we na een inleiding samen over praten.

Het is de bedoeling dat we in oktober een nieuwe start



Lezen en door-denken

# Geloven voor eeuwige beginners

Medio 2021 verscheen een boek met de titel 'Christelijk geloof voor eeuwige beginners'. Dit boek is o.a. bedoeld voor gesprekskringen. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis komen alle thema's van het christelijke geloof voorbij, en dat in een actuele setting.



dinsdag 5 okt (op deze avond bespreken we welke avond voor iedere deelnemer het beste uitkomt)



20.00 – 22.00 uur



De Spreng (Utrechtseweg 93 Renkum)



ds. Wouter Koelewijn



Graag vòòr 1 oktober aanmelden  
(e) ds.koelwijn@pknrenkumenheelsum.nl



# Samen werken aan een groenere kerk

De commissie Groene Kerk wil in het seizoen 2021/2022 een aantal activiteiten organiseren. We denken aan thema's zoals: *armoede en onrecht* • *bewust inkopen doen* • *energie, klimaat, natuur en leefmilieu* • *geloof en inspiratie* • *omgaan met geld*. In het beleidsplan van Groene Kerk lees je meer informatie over de voorgenomen activiteiten van de commissie.

Zie website: [pknrenkumenheelsum.nl/groenekerkerk](http://pknrenkumenheelsum.nl/groenekerkerk)



De data volgen nog. Houd Samenklank en de website in de gaten. In het najaar van 2021 is er een thema-avond over geloof & inspiratie in relatie tot duurzaamheid.



Attie Goedhart • (e) [groenekerkerk@pknrenkumenheelsum.nl](mailto:groenekerkerk@pknrenkumenheelsum.nl)



5 samenkomsten  
Tijd en plaats in overleg



Informatie en  
aanmelding

Inge Wezel Nijland

tel.0317-350087

[i.wezel@xs4all.nl](mailto:i.wezel@xs4all.nl)

Anne van Laar

tel 026-3333813

[annenna.vanlaar@outlook.com](mailto:annenna.vanlaar@outlook.com)